

Till minne av Martin Tidemar – UOF:s grundare

MARTIN TIDEMAR FYLLE 100 år den 28 december 2019, men avled endast elva dagar därefter, den 8 januari 2020. Martin kom till Uppsala 1960 från Stockvik i Gästrikland där han var stationsinspektör vid Statens Järnvägar. Han fortsatte att arbeta för SJ i Uppsala fram till sin pension och var också staden trogen fram till sin död. Han hade tidigt ett genuint fågelintresse. En viktig händelse för honom var när han i unga år fick följa med Erik Rosenberg på en exkursion i Närke under sent 1940-tal. Ett annat starkt minne var när han såg en ängshökshane flyga över huvudet vid "varggroppen", vid Vendelsjön.

På 1960-talet, då Martin kom till Uppsala, fanns där redan en "ornitologisk klubb (UOK)", i vilken man endast kunde bli medlem genom inval. Martin umgicks sannolikt med några av medlemmarna i klubben, men delade av allt att döma inte deras åsikt att hemlighålla fågelobservationer. Martin var en vän av större öppenhet när det gäller att dela med sig av fågelobservationer, han skapade UOF och lade grunden för *Fåglar i Uppland*.

År 1969 blev Martin tillfrågad av Sveriges Ornitologiska Förenings styrelse huruvida han ville bli lokalombud för Uppsala. Martin svarade: "Tack, en sådan förening behövs verkligen, framför allt därför att större samordning i fråga om rapporteringen sannolikt kan ernås; har ingen kontakt med SOF-medlemmar i Uppsala men önskar dylika". Martin lyckades i sitt försök att finna "dylika" genom en annons i Uppsala Nya Tidning. Den 22 april 1971 samlades ett drygt femtiotal personer i Limnologiska institutionens föreläsningssal och en interimsstyrelse konstituerades. Martin blev vår förenings grundare och första ordförande. Därefter kunde alla intresserade bli medlemmar. Idag består föreningen av nära

tusentalet medlemmar.

Martin fick ett långt liv och fortfarande vid 90 års ålder cyklade han gärna till Dalkarlskärret för att titta på doppingar. Martin hade flera strängar på sin lyra. Väl över 90 års ålder sågs han ofta gå från sitt hem på Sturegatan för att bevista olika kulturevenemang: konserter, teater och kyrkomusik. Vi som kommer ihåg Martin från hans tid som ordförande, minns en mycket vänlig man som tog sig tid för alla och envar.

*Upplands Ornitologiska Förening
genom Arne Lundberg*

